



כאייל תערוג

פרשת שבוע לעילוי נשמת אייל מבורך מוימו הי"ד

"וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם ממצרים" (שמות ו', ז')

בפתיחת פרשתנו נמצאת קבוצת פסוקים המהווים את לשונות הגאולה של עם ישראל, ע"פ דרשת ר' יוחנן אנו שותים כנגדן כידוע את ארבעת הכוסות – והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. המשך הפסוקים מגלה לנו שישנה לשון אחת נוספת של גאולה – "והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב". מדוע נפקד מקומה של לשון גאולה זו מליל הסדר ומדרשתו של ר' יוחנן? לכאורה יש בה את הסוף הנפלא של הגאולה - הגעה לארץ ישראל.

אלא שעיון בפסוקים מגלה כי ישנה הפסקה בין ארבעת הלשונות לזו האחרונה. אמירת התורה – "וידעתם כי אני ה'" חוצצת בין הלשונות. הנביא יחזקאל עומד על המכנה המשותף של גאולת מצרים באומרו: "ואוציאם מארץ מצרים ואביאם אל המדבר" (יחזקאל כ'). ארבעת פעולות הגאולה בידו החזקה וזרועו נטויה של הקב"ה, הן אך ורק עד המדבר ובאופן מסוים לא היו תלויות במעשיהם של בני ישראל. התורה מדגישה לנו כי התנאי לכניסה לארץ היא תודעה עמוקה וברורה עד כדי ידיעה כי ה' הוא המחולל את כל האירועים בעולם והוא הגואל האמיתי וכל סבלות מצרים הינן חלק מתכנית אלוקית ולא אירועים טבעיים בעלמא. רק בחירה שלנו בחיים מתוך תודעה כזו ובחירה בארץ ישראל כמקום הטבעי והנכון לחיים אלה, תגרום לכך שה' יביאנו באמת אל ארץ ישראל. הכל תלוי בנו.

עד כמה נחוצה לנו בימים אלה ההבנה המשמעותית כל כך, כי כל ההתרחשויות הינן חלק מתכנית אלוקית סדורה.

מבקש להודות למשפחת טויטו על הזכות ליטול חלק בעלון חשוב זה לזכות ועילוי נשמת בנכם אייל מבורך. כולי תקווה ותפילה כי בע"ה בזכות האמונה נזכה לגאולה, בארץ ישראל מתוך שלוה ונחת. נתחזק בתפילה לשלומם של חיילנו ולחזרת כל החטופים בריאים ושלמים לחיק משפחותיהם.

שבת שלום

אבי פוקס

ראש המועצה